



Regionieuws VPKB Zuidwest Vlaanderen



Jaargang 16 nr. 9 – september 2017

Overdenking

Een baken van hoop in de wereld

Vragen rond kerk-zijn houden mij de laatste tijd vaak bezig. Soms worden die vragen opgeroepen in ontmoetingen. Kort geleden ontmoette ik een vrouw van even in de zestig. Jaren geleden ging ze nog naar de kerk, maar nu heeft ze de kerk niet meer nodig, zo vertelde zij.

Ze had veel ellende meegemaakt in haar leven, hartverscheurend, maar God had haar wonderlijk geholpen. Echter, als ze daarover sprak wilden de kerkmensen het niet horen. Niemand wilde haar eigenlijk horen. Nu gaat ze haar weg alleen, leest haar Bijbel, bidt, zoekt inspiratie via internet en deelt het Evangelie, daadwerkelijk.

Naarmate ik stilsta bij zulke verhalen, rijst meer en meer de vraag: hoe zit het eigenlijk met de kerk? Is de kerk een gemeenschap

zoals God het bedoeld heeft? En doen haar voorgangers ook werkelijk waartoe zij geroepen zijn? Of zijn de kerkelijke structuren in plaats van een middel om het Evangelie te delen geworden tot een dwangbuis? Zou het niet beter zijn – zoals de vrouw, met wie ik in gesprek was, zei – alle kerken te sluiten. Moeten we als predikanten niet terug naar de tijd van Paulus en Petrus? ‘Tentmaker’ worden, je brood verdienen op de gewone werkvloer en daar tussen de ‘gewone mensen’ het Evangelie léven?

Daarbij dringt zich echter een andere vraag op, de vraag: kan de samenleving zonder die zichtbare plekken van samenkomst? Plekken waar het Woord vrijuit klinkt, waar de lofzang wordt gaande gehouden, waar mensen elkaar

kunnen ontmoeten? Zijn zulke plaatsen niet een bijzondere gave van God? Moeten we dat ons niet opnieuw te binnen laten brengen? Dat de kerk is wat het Griekse woord zegt: 'kuriakè' – van de Heer. De kerk, geen menselijke organisatie, maar lichaam van Christus.

De kerk met haar geheim, Gods aanwezigheid in de wereld. De kerk, gemeenschap van mensen, lichaam van Christus, midden in de wereld. Zo is de kerk, Kerk. Als zij deelt in de nood van de wereld en niet alleen op zondag zingt, bidt en luistert naar het Woord, maar elke dag, elk uur, elk ogenblik leeft in de zwakheid én de kracht van haar Heer.

Is dat niet wat Paulus bedoelt? *"Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. En dit doe ik ter wille van het Evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden."* (I Korinthe 9:22)

In deze woorden hoor ik een bereidheid. De bereidheid om naast de ander te gaan staan, hoe anders die ander ook is. Of hij moslim of atheïst, agnost of humanist is: "allen ben ik alles geworden", zegt Paulus. Daarmee bedoelt hij niet dat hij zich aanpast aan elke cultuur en elke godsdienst, maar dat hij als mens naast die andere mens gaat staan in de hoop dat ook die ander zal delen in het bevrijdende Woord van het Evangelie. Het Evangelie van Jezus Christus, waarop hij zelf al zijn hoop heeft gevestigd. Dat is de hoop waar de kerk van leeft. Het is ook de hoop waar de wereld dringend behoefte aan heeft.

Nee, ik ben het niet eens met die mevrouw: de kerk moet haar deuren niet sluiten, maar als gemeenschap met open vizier present zijn in de wereld, als een baken van hoop!

Ds. Elly Bouman, Roeselare

Ieper

Beluikstraat 19 – 8900 Ieper

Website: protestantsekerkieper.com

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

Bankrekening:

IBAN: BE36 9792 4927 8281

BIC: ARSPBE22

Kerkenraad:

◆ Lucrèce Descamps 051 – 63 64 10

◆ Geert Decan 057 – 20 58 82

◆ Nele Lemaire 0474 – 39 11 13

◆ Marcelle De Wilde 0471 – 86 32 05

Agenda

Zondag 3 september 10.00u: Voorganger: Ds. Saskia Ketelaar
11e van de zomer Heilig Avondmaal
Kerkenraad: Lucrèce Descamps
Organist: Daniël Verfaillie

Zondag 10 september 10.00u: Voorganger: Dhr. Daniël Vansteenkiste
12e van de zomer Kerkenraad: Geert Decan
Organist: Christophe Vanhecke
Kinderkerk: Jimmy Remmery

Zondag 17 september 10.00u: Voorganger: Dhr. Luc Vangampelaere
13e van de zomer Kerkenraad: Marcelle De Wilde
Organist: Daniël Verfaillie

Zondag 24 september 10.30u: Voorganger: Ds. Axel Rooze
1e van de herfst Kerkenraad: Nele Lemaire
Organist: Daniël Verlinde
Kinderkerk: Eveline Vandamme

Zondag 1 oktober 10.00u: Voorganger: Dhr. Luc Vangampelaere
2e van de herfst Kerkenraad: Geert Decan
Organist: Daniël Verfaillie

Uit de kerkenraad

De zomertijd is voorbij gevlogen, elk heeft genoten van zijn vrije tijd en is vol goede moed om verder te gaan.

We genoten twee keer van een dienst in De Panne, het was een blij weerzien met de families daar.

Sedert 1 september is onze kerkgemeente vacant.

Het wordt een boeiende tijd, ietwat onzeker misschien ook, maar we zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Erik Libbrecht doet ons vele groeten. Hij herstelt goed van zijn zware operatie.

Ook Lizette, 'moetje' van Kaat wou graag de gemeente groeten. Haar gezondheid blijft stabiel.

We zijn dankbaar voor zoveel zegeningen.

Nele Lemaire



Menen

Stationsstraat 86 – 8930 Menen

Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur

Bankrekening VPKB Menen:

IBAN: BE17 0000 4619 3521

[facebook.com/protestantsekerk.menen](https://www.facebook.com/protestantsekerk.menen)

Predikant:

Ds. Gert-Jan Kroon

Stationsstraat 86 – 8930 Menen

e-mail: kroongertjan@gmail.com

tel.: 056 – 51 25 31

Kerkraad:

◆ Kimberly Tytgat 0495 – 21 17 85 ◆ Dirk Tytgat 056 – 51 18 88

◆ Anuscka Roelands 0475 – 28 76 47 ◆ Nathaniel Ingels 0498 – 51 26 45

Kerkdiensten

Zondag 3 september 10.00u Avondmaalsdienst – Ds. Gert-Jan Kroon
11e van de zomer Ouderling van dienst: Kimberly Tytgat

Kinderkerk: Isabel Bossuyt

Tweede collecte: Nes Ammim

Schriftlezing: Genesis 29 – Lea's kinderen

Zondag 10 september 10.00u Eredienst – Dhr. Rafaël Sette
12e van de zomer Ouderling van dienst: Dirk Tytgat

Kinderkerk: Nathaniel Ingels

Zondag 17 september 10.00u Eredienst – Ds. Gert-Jan Kroon
13e van de zomer Ouderling van dienst: Anuscka Roelands

Kinderopvang: Nancy Meeuw

Tweede collecte: Diaconie

Schriftlezing: Genesis 38 – Juda en Tamar

Zondag 24 september 10.00u Eredienst – Ds. Gert-Jan Kroon
1e van de herfst Ouderling van dienst: Nathaniel Ingels

Kinderkerk: Kimberly Tytgat

Schriftlezing: Ruth 4

Zondag 1 oktober 10.00u Avondmaalsdienst – Ds. Gert-Jan Kroon
2e van de herfst Ouderling van dienst: Kimberly Tytgat
 Kinderkerk: Isabel Bossuyt
 Tweede collecte: Open Doors
 Schriftlezing: Jozua 2 – Rachab en Salmon

Bij de diensten

In de maand september pakken we de rode draad van het Oude Testament weer op, namelijk: de wordingsgeschiedenis van de Messias.

Als we zijn stamboom van boven naar beneden nagaan, komen we bijzondere mensen tegen. Jakobs vrouw Lea bijvoorbeeld, degene waar hij minder van hield, maar die hem wel een stamhouder schonk: haar vierde (!) zoon Juda.

Of denk eens aan Tamar, die Juda benaderde als prostituee, waardoor hun de volgende stamhouder, Peres, werd geboren.

Of denk eens aan de volgende stamhouder, Salmon, die trouwde met Rachab, prostituee uit Kanaän, die genade had gevonden in de ogen van de HEER. Hun zoon zou de volgende zijn in de lijn.

De voorouders van de Messias: geen super-heiligen, maar mensen als de hoeren, tollenaars en zondaars waarmee Hij ook omging. Mensen zoals u en ik.

Collecte

In het noorden van Israël, niet ver van de grens met Libanon, ligt het dorp Nes Ammim, wat betekent: 'een teken voor de volken'.

Het is gesticht door een christelijke gemeenschap van vrijwilligers uit Europa. Zij werken samen met Joodse en Arabische naasten en collega's, onder andere in een hotel dat bestemd is voor seminars en bijeenkomsten die gericht zijn op verzoening tussen christenen, Joden en arabieren. Door onderwijs hopen zij begrip te kweken voor elkaars eigenheid, en in het dagelijks leven willen zij tonen dat het mogelijk is om samen te werken en elkaar te respecteren en lief te hebben.. Daarnaast is het ook voor buitenlanders mogelijk om een tijdje in Nes Ammim als vrijwilliger te werken en meer te leren over Israël.

Op zondag 3 september is onze tweede collecte bestemd voor het werk van Nes Ammim.

Geboren

"Uw ogen zagen mijn vormeloos begin..." (Psalm 139:16)

Op 6 augustus 2017 is geboren: Matthieu, zoon van de gelukkige ouders Kimberly Tytgat en Emmanuel Verhaeghe. Meter: Nancy Meeuw, peter: Kim Roest. Bij geboorte woog hij 3,230 kg. en was hij 49 cm. Inmiddels hebben we Matthieu al in ons midden mogen begroeten. Wat fijn dat alles zo goed is gegaan. Proficiat met jullie zoon en kleinzoon!

Verjaardagen in september

Woensdag 6 september	Olga Desloovere
Woensdag 13 september	Nikita Tytgat
Woensdag 20 september	Danny Velghe
Maandag 25 september	Matz Claeys
Woensdag 27 september	Roger Ghesquière

Bloempje van de maand

Olga Desloovere zal de bloemen deze maand ontvangen, en dat heeft alles te maken met haar verjaardag die zij 6 september hoopt te vieren. Dat het een gelukkige dag mag zijn voor u en uw zorgzame man José.

Wanneer ons lijden uitzichtloos is, hoor dan opnieuw Gods stem:

"Hij kan, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naderen van de dood,
volkomen uitkomst geven." (Psalm 68:10, oude berijming)

Zieken en ouderen

Behalve aan Olga ook een hartelijke groet aan alle anderen die te kampen hebben met ziekte, pijn, verdriet... In het bijzonder aan Odette Clou, voor wie de pijnen zichtbaar moeilijk te dragen zijn. Het is bijzonder moedig dat u en uw man Raymond nog altijd naar de dienst komen.

Dat laatste geldt ook voor Julia Vlamynck en Roger Ghesquière, die met vele ongemakken van het ouder worden te maken hebben.

Een hartelijke groet vanuit de gemeente aan onze leden in Nieuwpoort, Walter Deman en Rosanne Vanhee.

De kleine Jeanine Kika, dochter van Marlène Posy, moest een tijdje in de kliniek verblijven vanwege een brandwond... Beterschap gewenst!

Kerkraad

De kerkraad heeft vergaderd op donderdag 17 augustus in de voormiddag. Het blijkt dat de voormiddag momenteel het beste moment is waarop alle kerkraadsleden vrij zijn van hun werk!

Aan de orde was onder meer de mogelijkheid voor ouders om in het midden van de gemeente een zegen te vragen over hun pasgeborenen, wanneer zij om wat voor reden dan ook niet de vrijmoedigheid hebben om het ten doop te houden. Besloten is dat die mogelijkheid er inderdaad moet zijn, waarbij aangetekend is dat het geen alternatief sacrament is, maar een moment voor ouders om in de gemeente voor hun kind en voor henzelf te laten bidden om Gods zegen.

Vervolgens is gekeken naar de roosters voor de rest van het jaar. Er is een belangrijk moment op zondag 29 oktober, wanneer wij vieren dat het 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de misstanden in de Kerk publiceerde. Deze viering wordt gehouden in de namiddag, om 16 uur, en de Rooms-Katholieke kerk in Menen is hiervoor uitgenodigd. Bijzonder dat we 500 jaar na de scheiding tussen katholieken en protestanten een gezamenlijk moment van verzoening kunnen vieren. *Die voormiddag zal er dan geen dienst zijn – houd hier alvast rekening mee.*

Wieltjesfeest

Zaterdag 2 september hebben wij een informatiestand op de braderie van het jaarlijkse Wieltjesfeest. Een goede gelegenheid om de Protestantse kerk én de Bijbel onder de aandacht te brengen van de passanten. Van het Vlaams Bijbelgenootschap ontvingen we 50 Nieuwe Testamenten, van de Bijbel in Gewone Taal, en een mooie promotieposter.

Interlevensbeschouwelijke dialoog

De stad Menen, in het bijzonder de dienst Integratie onder leiding van mevr. Melinda Hackx, organiseert op donderdagavond 14 september een openbaar gesprek tussen vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen in Menen. Ook ds. Gert-Jan Kroon is hiervoor uitgenodigd. Wilt u dit bijwonen? Kom die avond dan naar LDC Allegro, Volkslaan 302, aanvang: 19.30 uur.

Alpha

Met Alpha hopen Annemie Declercq en ds. Gert-Jan Kroon een nieuwe start te maken op dinsdagavond 3 oktober. Wilt u voor het eerst of bij vernieuwing zich verdiepen in de kernpunten van het christelijk geloof? Meld u dan aan. En vertel het door aan uw familieleden, vrienden en bekenden die geïnteresseerd zijn in het geloof.

Bijbelstudie

Vrijdag 1 september lezen we verder in Het Gebed van dr. Ole Hallesby. De kopieën zijn dezelfde als die van de vorige keer.

Agenda

- Vrijdag 1 september 19.00 uur: Bidstond en Bijbelstudie
- Zaterdag 2 september 9.00-17.00 uur: Stand op het Wieltjesfeest
- Dinsdag 5 september 14.00 uur: Dameskring
- Vrijdag 8 september 19.00 uur: Bestuursraad
- Donderdag 14 september Uitstap Seniorenkring 50+ naar Harelbeke
- Donderdag 14 september 19.30 uur: Interlevensbeschouwelijke dialoog –
LDC Allegro
- Vrijdag 15 september 9.30 uur: Kerkraadsvergadering

Roeselare

Jan Mahieustraat 21 – 8800 Roeselare

<http://geuzentempel.skynetblogs.be>

Kerkdienst: Zondag 10.00 uur

Bankrekening De Geuzentempel:

IBAN: BE53 0011 5641 0253

Predikant:

Ds. Elly Bouman

A. Willaertstraat 12-14

8800 Roeselare

mail: elizabethvdm08@gmail.com

tel.: 051 – 70 93 32

Kerkenraad:

◆ Dhr. H. Houbrechts 056 – 72 66 71 ◆ Mw. L. Hahury 051 – 72 35 35

◆ Dhr. M. Flo 051 – 30 74 29 *Diaken:*

◆ Dhr. M. Kargbo 051 – 25 41 83 ◆ Dhr. M. Stolz 051 – 69 71 30

Erediensten

Zondag 3 september 10.00 uur – Voorganger: Dhr. Martyn Flo
11de van de zomer Ouderling van dienst: Moseray Kargbo
Organist: Daniël Verlinde
Kindernevendienst: Jesus Nzau Da Costa

Zondag 10 september 10.00 uur – Voorganger: Ds. Elly Bouman
12de van de zomer Ouderling van dienst: Lotje Hahury
Organist: Daniël Verlinde
Kindernevendienst: Carl Feryn

Zondag 17 september 10.00 uur – Voorganger: Ds. Elly Bouman
13de van de zomer Ouderling van dienst: Carl Feryn
Organist: Sebastião Da Costa
Kindernevendienst: Karin Bakker

Zondag 24 september 10.00 uur – Heilig Avondmaal – Ds. Elly Bouman
1e van de herfst Ouderling van dienst: Harry Houbrechts
Diaken: Matthias Stolz
Organist: Sebastião Da Costa
Kindernevendienst: João Nzau Da Costa

Zondag 1 oktober 10.00 uur – Voorganger: dhr. Rafaël Sette
2^e van de herfst Ouderling van dienst: Moseray Kargbo
Organist: Daniël Verlinde

Bij de diensten

De vakantiemaanden zijn achter de rug, de scholen weer begonnen. We zijn dankbaar dat we iedere zondag in vrijheid kunnen samenkomen. Dat is niet vanzelfsprekend, veel christenen in deze wereld moeten in het geheim bij elkaar komen. Reden te over om aan hen te denken in onze gebeden.

Op de eerste zondag van september gaat ons gemeentelid, theoloog Rafaël Sette, voor. Hij heeft de gave een Bijbelgedeelte duidelijk uit te leggen en de zeggingskracht daarvan in ons dagelijks leven te peilen. Dus: kom en hoor! Kom en hoor ook op de zondagen daarna, waarop uw eigen predikant voorgaat. We volgen dan het gemeenschappelijke leesrooster.

Op 10 september lezen we Ezechiël 33:7-11 en Matteüs 18:15-20. In deze gedeelten komt naar voren dat mensen die van het goede spoor zijn weggeraakt, de kans moeten krijgen zich daarvan te bekeren. Gods dienaren hebben daarin een –niet te verachten- verantwoordelijkheid.

Op 17 september zijn de lezingen: Exodus 32:7-14 en Matteüs 18:21-35. In deze gedeelten gaat het over vergeving. We zullen ontdekken dat vergeving meer is dan excuus en ‘zand erover’. Er is meer nodig!

Op 24 september beperken we ons tot de Evangelielezing, Mattheüs 20:1-16, over de arbeiders in de wijngaard, een gelijkenis die veel te denken geeft want het lijkt zo onrechtvaardig dat de degene die maar één uur heeft gewerkt evenveel krijgt als hij die een hele dag heeft gezwoegd. We vieren die zondag het Heilig Avondmaal.

Allen van harte uitgenodigd in de erediensten!

Kindernevendienst

De lezingen uit Jeremia worden in de maand september voortgezet:

3 september: Jeremia 32:1-44. God geeft tekenen van hoop. Jeremia moet een akker kopen terwijl dat zinloos lijkt, want wie zal die akker bebouwen als er oorlog wordt gevoerd? Maar de HEER laat hierin zien dat Hij de toekomst van Zijn volk bepaald. Er komt een tijd dat er vrede zal zijn in en om Jeruzalem.

10 september: Jeremia 36:1-32. Koning Jojakim wil niet luisteren naar Jeremia,

die spreekt namens God. De koning gaat zover dat hij de boekrol met de woorden die Jeremia sprak verbrandt. Maar Jeremia laat een nieuwe boekrol maken, niemand kan Gods woorden ontlopen, ook koning Jojakim niet.

17 september: 38:1-13. Jeremia blijft zijn boodschap herhalen dat het volk zich moet onderwerpen aan de Babyloniërs, maar het volk wil niet, ze zien het als landverraad. Jeremia zelf wordt bedreigd met de dood, maar een hoveling redt hem en hij kan zijn werk, Gods opdracht, voortzetten.

24 september: Jeremia 42:1-43:7. Het volk vraagt Jeremia om God te bidden om raad. De HEER geeft die raad, maar toch volgen zij hun eigen visie met alle trieste gevolgen van dien.

De kindernevendienst is een belangrijk onderdeel van de eredienst! Kinderen horen bij de gemeente daarom is het belangrijk dat zij op hun niveau de verhalen uit de Bijbel horen en daardoor Gods liefde en wil leren kennen om zo mee op weg te gaan als leerling van Jezus. Graag moedig ik iedereen aan om mee te leven met kinderen en leidinggevenden van de nevendienst, ook in uw gebeden. – Ds. EB

Ontmoeting ds. Van Bruggen – presentatie Curaçao

Eind augustus – begin september is ds. Peter van Bruggen, onze voormalige predikant in Nederland. Hij wil in die periode graag een keer naar Roeselare komen om de gemeente te ontmoeten en iets te laten zien en vertellen over het land waar hij nu woont en werkt: Curaçao.

Een hartelijke uitnodiging van hem en de kerkenraad om op 6 september naar de Geuzentempel te komen. Aanvang: 20.00 uur.

Verjaardagen september

2 september: Da Costa Maria
Van Es Elice
3 september: Depoortere Cheyenne
20 september: Vierstraete Céline
21 september: Rojas Mora Lina
24 september: Lamsens Maaike



Van harte gefeliciteerd!

Kinderkoor

Het kinderkoor gaat weer voort met het oefenen OP DE DERDE EN VIERDE ZONDAG van de maand, na de eredienst. Nieuwe deelnemers blijven welkom dus nodig vriendjes of vriendinnetjes uit om mee te doen!

Kinderclub

Er is kinderclub op de 1^{ste} woensdag van de maand, van 15.00 – 17.00 uur in de kerk. Een middag speciaal voor kinderen en tieners van 5 – 14 jaar. Een leuke middag met samen creatief bezig zijn rond een Bijbelverhaal.

**Tot ziens op woensdagmiddag 6 september.
NEEM OOK JE VRIENDEN/VRIENDINNEN MEE!**



Youth Alpha

Met de komst van twee 14-jarigen is de (kleine) Youth Alpha groep uitgebreid. We zijn nu opnieuw begonnen en hopen met een tweewekelijkse regelmaat de hele cursus te volgen.

De middagen beginnen met samen eten daarna horen en zien we een inleiding op het thema om daarover vervolgens in gesprek te gaan.

Hier een schema van de thema's die aan de orde komen en de data:

WIE IS JEZUS?	10 september 2017
WAAROM STIERF JEZUS?	24 september 2017
HOE KUN JE GELOVEN?	8 oktober 2017
BIDDEN, WAAROM EN HOE?	22 oktober 2017
DE BIJBEL LEZEN: WAAROM EN HOE?	12 november 2017
DE HEILIGE GEEST: WIE? WAT?	26 november 2017
VERVULLING MET DE HEILIGE GEEST	10 december 2017
HOE KAN IK HET KWADE WEERSTAAN?	7 januari 2018
WAAROM EN HOE VERTEL IK HET ANDEREN?	21 januari 2018
GENEEST GOD OOK NU NOG?	4 februari 2018
HOE ZIT HET MET DE KERK?	18 februari 2018
HOE LEIDT GOD ONS?	11 maart 2018

Plaats van ontmoeting: Adriaen Willaertstraat 12 (bij de dominee).

Tijd: 12.30 – 15.00 uur.

Youth Alpha is open voor alle jongeren in de leeftijd van 14 tot ca. 25 jaar, ongeacht of zij niet of wel kerkelijk betrokken zijn.

Basiscatechese

De basiscatechese voor tieners van 10 t/m 13 jaar gaat in oktober van start. Onze tieners zullen in de maand september een uitnodiging ontvangen.

Bidstond

Tweewekelijks houden we een uur van gebed in de kerk op woensdagavond. Een uur waarin we met elkaar luisteren naar een Bijbelgedeelte. Na een uitwisseling brengen we onze dank en voorbede voor God. We besluiten met een lied. De bidstond gaat door op woensdag van 20.00-21.00 uur in de kerk.

Bijbelstudie

In september beginnen we weer met Bijbelstudie. We gaan verder in het Evangelie van Marcus. We komen bijeen in de kerk op woensdag 13 september van 20.00-21.30 uur. We bespreken die avond Marcus 10: 17-31.

Wil je meer informatie? Bel of mail ds. Bouman.

Bijbelleesgroep

Speciaal voor hen die het Nederlands niet als hun moedertaal kennen starten we in september een leesgroep. We lezen dan Bijbelgedeelten in een Nederlandse vertaling maar daarnaast kan ieder ook gebruik maken van de Bijbel in de eigen moedertaal.

We voeren het gesprek zoveel mogelijk in het Nederlands en waar nodig vertalen we voor elkaar wat niet wordt verstaan. We hopen dat deze Bijbelleesgroep twee doelen dient: 1) Nog meer vertrouwd raken met de Bijbel en de betekenis ervan voor geloof en leven. 2) Groei in vaardigheden om gedachten en gevoelens in het Nederlands te verwoorden.

U kunt zich voor de Bijbelleesgroep aanmelden bij ds. Elly Bouman. In overleg met de deelnemers spreken we af op welke dagen en tijd we bij elkaar komen.

BIBLIODRAMA

De Schrift doen als weg tot dieper geloven.

Vanaf 14 september biedt de Bremstruik, in samenwerking met de Protestantse kerk, de mogelijkheid om deel te nemen aan vijf bijeenkomsten met bibliodrama.



Wat is bibliodrama?

Het woord bibliodrama bestaat uit twee delen: biblio verwijst naar de Bijbel, drama heeft te maken met uitspelen. Bibliodrama is een manier van werken die mensen uitnodigt in een Bijbelverhaal te stappen en het van binnenuit te verkennen en te onderzoeken. Het is de Schrift lezen door die te doen. Op deze wijze ontstaat een wezenlijke ontmoeting met het Woord.

Neem bijvoorbeeld het genezingsverhaal van Bartimeüs (Marcus 10, 46-52). Eerst leest de pastor de passage voor. Daarin komen volgende personages voor: Jezus, een menigte mensen, leerlingen, een blinde bedelaar, Jezus-Zoon-van-David, veel snauwers, mensen die roepen: "Heb goede moed". De deelnemers vertellen vervolgens wat hun is opgevallen in het verhaal. Zo kom je, naar elkaar luisterend, dicht bij het verhaalde. Als je er even de tijd en de moeite voor neemt, kan je je inleven in het verhaal.

Na de bespreking leest de pastor het verhaal nog eens voor. Daarna nodigt zij iedereen uit zich met één van de personages te identificeren en die plaats in te nemen in de ruimte die nauwkeurig is ingedeeld vanuit het verhaal. Vervolgens doet de pastor de ronde en vraagt eenieder wie hij/zij is (welke rol zij gekozen heeft). Op deze manier weten de deelnemers van elkaar wie zij spelen. Dan kan de samenspraak beginnen, ieder spreekt dan vanuit de gekozen rol. Die rol is zowel een uitdaging als een bescherming. Je kunt je er ook enigszins in verbergen. Je hoeft namelijk niet uit te spreken hoe je twijfel, verdriet, blindheid, of je vreugde of verlangen er uit zien, of waar ze vandaan komen. En mocht iemand er wel naar vragen, dat mag je dat rustig weigeren.

Bibliodrama speelt zich af in het veld van het zoekend geloven. Min of meer uitdrukkelijk is er altijd verwijzing naar de Eeuwige. En door ons in het Grote Verhaal te begeven, hopen we te ervaren hoe ons eigen levensverhaal ermee

verbonden is, zodat we er de heilzame werking van kunnen ondergaan.

Praktisch:

- Voor wie? Voor iedere (jong)volwassene die door het bovenstaande wordt aangesproken.
- Waar? De Bremstruik, Arme Klarenstraat 36, Roeselare.
- Begeleiding? Elly Bouman, predikant van de Protestantse kerk Roeselare, begeleidt de bibliodrama-samenkomsten.
- Wanneer? Eén bijeenkomst per zes weken:
 - De eerste bijeenkomst is donderdag 14 september van 19.30 – 21.45 uur.
 - De daaropvolgende zijn op 24 oktober, 7 december, 18 januari en 1 maart.Tijdens de eerste bijeenkomst wordt overlegd op welk tijdstip de volgende sessies zullen plaatshebben. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. De reeks bibliodrama kan doorgaan als er minimaal 6 deelnemers zijn. Het maximum aantal deelnemers is 15.
- Kosten? De deelnemers betalen een bijdrage van 25 euro voor de reeks van 5 samenkomsten.
- Informatie en inschrijving?
 - Ds. Elly Bouman – 051 709332 – elizabethvdm08@gmail.com
 - De Bremstruik – 051 200420 – info@debremstruik.be

1517-2017 - 500 JAAR REFORMATIE

*Hoe is het gekomen,
hoe vinden we elkaar terug?*

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde tegen de misstanden die hij zag in de kerk van zijn dagen. Wat Luther niet had gewild, gebeurde toch. Zijn optreden leidde tot een kerkscheuring. Hoe is het gekomen?



Maarten Luther (geboren in 1483 te Eisleben) ging als jongeman rechten studeren aan de universiteit in Erfurt. Tijdens zijn studententijd ontstond een verlangen om monnik te worden. Op een dag, toen hij van een bezoek aan zijn ouders in Mansfeld, terug reisde naar de universiteit in Erfurt werd hij

overvallen door donder en bliksem. Luther was doodsbang en riep in zijn angst: *'Help mij, heilige Anna, ik zal monnik worden!'* Hij komt veilig aan in Erfurt en wacht niet lang om zijn gelofte in te lossen. Hij breekt zijn rechtenstudie af en treedt in in het Augustijner klooster in Erfurt. Nog geen jaar later, op 4 april 1507, wordt hij tot priester gewijd en in 1508 wordt hij docent filosofie aan de universiteit van Wittenberg.

Twee jaar later wordt hij door zijn kloosterorde naar Rome gestuurd. Wat hij daar ziet is zo schokkend voor hem dat hij met veel vragen terugkomt in het klooster in Wittenberg. Hij zet zijn werk aan de universiteit voort en wordt daar in 1512 benoemd tot hoogleraar in de Bijbelse vakken. Dat brengt mee dat hij de Bijbel diepgaand gaat bestuderen.

Dat leidt tot veel nieuwe inzichten waarover hij correspondeert en gesprekken voert met geestelijken in heel Duitsland. En dan op zekere dag krijgt hij een opwekkingservaring die van doorslaggevende betekenis wordt in zijn leven. Het lezen van Romeinen 1:17 komt binnen als een machtig Woord van vrijspraak. Jarenlang had Luther geworsteld met de vraag hoe hij acceptabel kon zijn voor God. Nu, bij het lezen van de Romeinenbrief ontdekt hij dat hij voor het antwoord op die vraag, niet bij zichzelf moet beginnen maar bij God. Het gaat niet in de eerste plaats om zijn prestaties, maar om wat God heeft gegeven en gedaan. Opeens ziet Luther het: *'God verklaart mij rechtvaardig op grond van wat Christus heeft gedaan, door het geloof mag ik daarin delen.'*

Deze bevrijdende openbaring leidt ertoe dat Luther niet langer kan zwijgen en de kerk aanklaagt vanwege de misstanden waaronder hij velen ziet lijden. Hij verlangt naar een hervorming van de kerk. Hij wil dat de praktijk binnen de kerk getoetst wordt aan het Woord van God. Het Woord, de Heilige Schrift, moet centraal staan en mensen moeten zelf de Bijbel kunnen lezen. Drie belangrijke noties vatten zijn nieuwe inzichten samen: Sola Scriptura, alleen door het Woord; Sola Gratia, alleen door genade; en Sola fide, alleen door het geloof. Drie noties die samenkomen in Solus Christus, door Christus alleen.

Dat dit alles zou uitlopen op een kerkscheuring, heeft Luther niet kunnen voorzien. Nog minder heeft hij kunnen vermoeden hoe het er 500 jaar later zou uitzien in Europa. Des te meer reden om ons anno 2017, 500 jaar later, als Katholieken en Protestanten de vraag te stellen: *hoe vinden we elkaar (na die 500 jaar) terug? Wat hebben we geleerd en wat moeten we nog leren?*

De Bremstruik, het Decanaat Roeselare en de Protestantse kerk Roeselare, nodigen u uit op om samen op deze vragen enkele zoekende antwoorden te formuleren. U bent van harte welkom op donderdag 5 oktober om 19.30 uur in de Protestantse kerk te Roeselare. Ds. Elly Bouman, predikant van de Protestantse kerk in Roeselare, leidt de avond in met een presentatie over Maarten Luther en hoe het is gekomen dat de kerk scheurde. Daarna wisselen we aan de hand van enkele vragen en stellingen uit over de vraag: hoe vinden we elkaar terug?

Praktisch

- Waar? Protestantse kerk, Jan Mahieustraat 21 te Roeselare.
- Wanneer? Donderdag 5 oktober 2017 om 19.30 uur.
- Toegang? Vrij, gelieve wel vooraf uw naam op te geven.
- Informatie en inschrijving?
 - Ds. Elly Bouman - 051 709332 – elizabethvdm08@gmail.com
 - De Bremstruik – 051 200420 – info@debremstruik.be

Agenda

Woensdag 6 september, 15.00-17.00 uur: Kinderclub in de kerk

Woensdag 6 september, 19.00-19.45 uur: Bidstond in de kerk

Woensdag 6 september, 20.00 uur: Ontmoeting ds. Peter van Bruggen i/d kerk

Zondag 10 september, 12.30 uur: Youth Alpha, Adriaen Willaertstraat 12

Woensdag 13 september, 20.00-21.30 uur: Bijbelstudie in de kerk

Donderdag 14 september: Uitstap Seniorenkring (zie onder)

Donderdag 14 september, 19.30 uur: Bibliodrama, Arme Klarenstraat 36

Woensdag 20 september, 20.00-21.00 uur: Bidstond in de kerk

Zondag 24 september, 12.30 uur: Youth Alpha, Adriaen Willaertstraat 12

Wevelgem

Spoorwegstraat 18 – 8560 Wevelgem
www.protestantse-kerk-wevelgem.be

Kerkenraad:

Luc Vangampelaere
luc.vangampelaere@skynet.be
tel.: 051/77.84.41

Agenda

Zondag 3 september <i>11e van de zomer</i>	10.00 uur – Voorganger: Dhr. Vansteenkiste Ouderling: Linda – Beamer: Freddy
Zondag 10 september <i>12e van de zomer</i>	10.00 uur – Voorganger: Dhr. Luc D'Hoe Ouderling: Johan – Beamer: Marc
Zondag 17 september <i>13e van de zomer</i>	10.00 uur – Voorganger: Nog te bepalen Ouderling: Linda – Beamer: Freddy
Zondag 24 september <i>1e van de herfst</i>	10.00 uur – Voorganger: Dhr. Luc Vangampelaere Ouderling: Peter – Beamer: Freddy
Zondag 1 oktober <i>2e van de herfst</i>	10.00 uur – Voorganger: Dhr. Harry Sinnaghel Ouderling: Johan

Proficiat aan alle jarigen in de maand september:

2 september:	Febe Van Vooren
6 september:	Anita Casteleyn
14 september:	Ann Belaen
16 september:	Patriek Degrande
23 september:	Jonathan Vandendriessch
27 september:	Roger Ghesquière

Van de kerkenraad

De verlofperiode is voor velen afgelopen. We hopen dat allen van een verdiende rust genoten hebben en dat de batterijen terug opgeladen zijn.

- De kerkenraad en bestuursraad zijn begonnen met een vergadering.
- Momenteel is er geen Bijbelstudie.
- Op het einde van de maand gaat onze orgelist naar Gent gaan wonen. Wie een orgelist kent die iedere zondag wil komen spelen, neem contact op.
- Eind september vertrekt onze consulent naar Nederland: hij gaat met pensioen en nu maar hopen dat we vlug een nieuwe consulent hebben.
- Georges is uit het ziekenhuis en is terug thuis: alles gaat stilaan beter.

Luc Vangampelaere

Gezamenlijke berichten

Open-Deur-Dag Huis van het Protestantisme

Op zaterdag 16 september organiseert de VPKB voor haar Vlaamse leden en belangstellenden een heuse Open-Deur-Dag in het Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44. Na het onthaal vanaf 9.15 uur worden er rondleidingen en workshops gegeven, waarbij het ook mogelijk is om vragen te stellen over het beleid. Na de lunch zijn er twee activiteiten: een stadswandeling in Anderlecht onder leiding van een gids, en een bezoek aan de archieven van de VPKB.

Wilt u deze dag meemaken? Meld u dan voor 4 september bij uw predikant – hij/zij is in het bezit van aanmeldingsformulieren.

40 jaar Protestantse Solidariteit

Tenslotte wordt het jubileum van Protestantse Solidariteit gevierd op zaterdag 30 september, met workshops, spelletjes, drank en eten...!

Locatie: Campus des Taillis, Bois Pirart 127, 1332 Genval. De toegang is gratis.

Voor meer informatie: www.protestantsesolidariteit.be